

## Gezinsblad van Adrrien Joseph Maria Sassen

### **Adrrien Joseph Maria Sassen**

*Bijnaam:* Fons

*Geslacht:* Male

*Geboortedatum:*

*Overleden:*

*Vader:* Jan Coenraad Hubert Marie Wilhelmus Sassen

*Moeder:* Johanna Margaretha Maria van Bavel

*Notities:* Sassen werd op 1 juni 1948 na drie jaar voorlopige hechtenis vanwege zijn lidmaatschap van de SS vrijgelaten. Op 26 oktober datzelfde jaar volgde een voorwaardelijke buitenvervolginstelling met verlies van zijn burgerrechten voor een periode van tien jaar. Over zijn oorlogsverleden is weinig bekend. Zelf heeft hij tijdens een interview van De Tijd aangegeven dat hij zich had aangesloten bij de ondergrondse. Toen de Duitsers hem aanhielden bij een ordinaire roofoverval, bleek hij in het bezit te zijn van papieren van de Abwehr, de contraspionage.<br /> Ook De Stern beschuldigde Alphonse ervan Abwehrrspecialist te zijn. Alphonse ontkende dit, maar feit is dat hij zich door vader Sassen bij Abwehrstelle P heeft moeten melden die onder leiding stond van Protze. Willem Sassen zat inmiddels in een andere afdeling van het R-Netz. Alphonse moest de BS-strijders benaderen en hen valse berichten doorspelen. Om vrij te kunnen reizen had Protze hem een speciaal Ausweiss gegeven zodat hij zich vrijelijk kon bewegen in bezet gebied. Bovendien werd van hem verwacht dat hij verscheidene guerrilla-eenheden zou oprichten die achter de geallieerde linies moesten opereren. Alfons zijn SS carrière was van korte duur. Hij had een zwak gestel en werd te vaak ziek. Hierdoor werd hij op medische gronden afgekeurd voor actieve dienst aan het front. Vader Sassen ging na Dolle Dinsdag voor Protze werken. Hij introduceerde zijn jonge zoon om als Linecrosser dienst te doen. Vader Sassen vond zichzelf te oud voor intelligentiewerk. In de laatste paar chaotische maanden van de oorlog heeft Alfons wat inlichtingenwerk voor Abwehrstelle Driebergen gedaan. Niemand had toen echt controle over hem. Hij leidde een losbandig leven. In Den Haag en omstreken was hij betrokken bij roofovervallen. Hij deed zich voor als SD man. In maart 1945 voegde hij zich bij zijn broer om deel uit te maken van Neurop. Vanwege de snelle geallieerde opmars en de capitulatie van Duitsland kwam het netwerk niet echt van de grond. Na de oorlog kwam Alfons in een dubieus circuit terecht, waarbij hij voor diverse inlichtingendiensten kwam te werken. Vanaf 1947 tot juni 1948 stond Alfons onder toezicht van de Stichting Politieke Delinquenten. Jonge Fons was immers net 18 geworden toen hij zijn SS opleiding in Sennheim (januari 1944) genoot. In 1948 vluchtte Alfons naar Spanje. Vanuit Spanje vertrok hij per boot naar Ecuador.<br /> Volgens het proces-verbaal dat door Marinus S. op 4 juli 1947 was opgesteld bleek dat Alphonse, onder zijn schuilnaam Pierre van Aalst, voor Sanders werkte, de chef van de opsporingsdienst BNV in Den Haag. De papieren waren nota bene door Sanders verstrekt. Desondanks werd hij opnieuw aangehouden door het Counter Intelligence Corps Team 206 in Maastricht en overgedragen aan luitenant L.K. van het Provinciaal Limburg, een andere tak van het BNV. In 1948 stond hij onder toezicht bij de Stichting Politieke Delinquenten. Na zijn vrijlating nam hij direct de benen en vertrok naar Spanje. Hier ontmoette hij andere hoge SS-officieren, die inmiddels ook al voor de Amerikaanse geheime dienst werkten. Vanuit Spanje werd hij naar Ecuador geloodst, waar hij in de hoofdstad Quito carrière maakte als wapenspecialist. In de jaren die erop volgden, had hij regelmatig contact met oude kameraden die deel uitmaakten van de Skorzeny-groep. Deze bestond uit allemaal nazi-diehard, die in de nationaalsocialistische zaak geloofden. De groep werd ook wel International Negra genoemd. In Ecuador werd hij uiteindelijk officier van de geheime dienst. Hij werkte als adviseur van de president op het gebied van binnenlandse en buitenlandse veiligheid. Hij werkte nauw samen met Klaus Barbie, die in Bolivia de geheime dienst

## Gezinsblad van Adrrien Joseph Maria Sassen

opzette. Net als zijn broer Willem werkte hij voor het Oostenrijkse bedrijf Steyr; hij droeg de schuilnaam Alfonso Van Esloo Otero Sassen.<br />

Alphonse Sassen overleed op 16 september 2008 in Quito, Ecuador.<br />

Bronnen<br />

- BROERSEMA, B.R.C.A., De Linie, 1946 - 1963, Amsterdam, 1978.<br />

- EISENBERG, The Reemergence of Fascism, Londen, 1967.<br />

- FARAGO, Het Spel van de Vossen, Uithoorn, 1972.<br />

- GO?I, The Real Odessa, Londen, 2002.<br />

- GROENEVELD, G., Kriegsberichter, Nederlandse oorlogsverslaggevers 1941 - 1945, Haarlem, 2004.<br />

- LAURYSENS, De Eichmann-erfenis, Den Haag, 1976.<br />

- LEVY, A., Nazi Hunter, The Wiesenthal File, How Simon Wiesenthal hunted down the Nazi war criminals, Londen, 2002.<br />

- NAIPAUL, V.S., De Terugkeer van Eva Pern, Amsterdam, 1995.<br />

- PERSICO, J.E., Piercing the Reich, the Penetration of Nazi Germany by OSS Agents during World War II, Londen, 1980.<br />

Krantenartikelen:<br />

- 'Hoy', 10 - 02 - 1983, Helmut Sassen, jefe de la Gestapo en Holanda.<br />

- Het Parool, 13 - 06 - 1951, Vier maanden wegens hulp aan SS-Kriegsberichter .<br />

- Het Parool, 24 - 12 - 1992, Nederland en de naoorlogse smokkel via de 'ratlines', door Jan Portijn.<br />

- Rotterdams Dagblad, 12 - 02 - 1992, Secretaris Goebbels woont in Argentini.<br />

- Speciaal, 28 - 02 - 1998, Nederlands - Vlaamse SS'er Willem Sassen.<br />

- De Tijd, 14 - 09 - 1984, De 'Werdegang' van twee foute Brabanders, door Albert Eikenaar.<br />

- Vrij Nederland, 01 - 06 - 1974, Geheime diensten storten zich op SS-archieven, door Igor Cornelissen.<br />

- Vrij Nederland, 01 - 06 - 1974, Geheime diensten storten zich op SS-archieven, door Igor Cornelissen.<br />

- Vrij Nederland, 24 - 06 - 1978, De Linie, de SS, de Jezueten, het Apostolaat.<br />

- Vrij Nederland, 25 - 04 - 1981, Willem Sassen.<br />

- Vrij Nederland, 07 - 03 - 1992, Al Capone, Abraham Kipp, Sassen.<br />

- De Waarheid, 12 - 12 - 1989, Hollandse SS'er brengt Ecuador in opschudding.