

## Gezinsblad van Hendrikus Josephus Antohonius Huisman

### **Hendrikus Josephus Antohonius Huisman**

*Bijnaam:* Henny

*Geslacht:* Male

*Geboortedatum:*

*Overleden:*

*Vader:* Harmen Huisman

*Moeder:* Elisabeth Maria Dijkstra

*Occupation:* tv presentator / drummer / zanger

*Notities:* Na een opleiding aan de etaleursschool was Huisman aanvankelijk drummer, diskjockey en presentator van evenementen, maar uiteindelijk rolde hij het televisievak in.<br /> De muzikale carrière van Huisman begon in 1961, toen hij op 10-jarige leeftijd deel uitmaakte van het gitaarcombo "The Bright Stars", waarin ook Margriet Eshuijs speelde. Nadat hij ook enkele jaren had meegespeeld in het tienerbandje The Marileens, begon in 1972 het serieuzere werk.<br />

Huisman richtte samen met twee anderen de Zaanse band Lucifer op, waarin hij zelf de drums speelde. De band was te gast bij het televisieprogramma Van Oekel's Discohoek op 18 maart 1975, tevens was het voor Huisman zijn eerste televisieoptreden. Na Lucifer te hebben verlaten - Doe Maar-drummer Jan Pijnenburg volgde hem op - drumde Huisman nog een tijdje in de band Match. Tevens werd hij actief als diskjockey in discotheken, waarvoor hij een onderscheiding kreeg als beste diskjockey.<br />

In 2014 was Huisman gastartiest bij de reeks concerten van de Toppers in de Amsterdam Arena.<br />

Tijdens zijn werk in discotheken kreeg Huisman een gouden ingeving. In verschillende clubs liet hij bezoekers bekende artiesten imiteren. Dit sloeg zo aan, dat hij het idee uitwerkte tot een televisieprogramma, en met dat concept naar diverse omroepen stapte. Aanvankelijk zagen die er niets in. Bij Chantal blijft slapen op 10 november 2016 vertelde Huisman dat een van de medewerkers op een achtergebleven notitie schreef "kut".<br />

Huisman als presentator van de Surpriseshow in 1998Bij een concert werd Huisman ontdekt door Joop van den Ende. Hij maakte indruk op deze showbizzproducent toen hij in het voetbalstadion van AZ in Alkmaar de zanger André Hazes aankondigde. Van den Ende bood hem aan om het KRO-programma De Zomeravondshow te presenteren, waarin ook een blokje was ingeruimd voor imitatie-televisie. Dit werd zo'n succes dat het al snel uitgroeide tot de avondvullende Playback Show.<br />

Vanaf dat moment presenteerde Huisman steeds meer programma's, vaak gebaseerd op het aloude Playbackshow-thema. De ideeën voor de programma's verzong hij vaak zelf. Enkele van zijn programma's waren de Soundmixshow, de Mini Playbackshow (met daarin de 'Moppentrommel'), de Sterren Playbackshow, de Surpriseshow, het Hartengala en Wie is Wie?. Aanvankelijk maakte hij programma's voor de KRO, later maakt hij de overstap naar RTL 4.<br /> In 2002 zat Huisman 20 jaar in het televisievak. Ter gelegenheid daarvan heeft hij een boekje uitgebracht, getiteld 'Zappen met mezelf', over zijn belevenissen in de showbusiness. Een jaar later presenteerde Huisman voor het eerst een programma van de EO. In Henny zoekt God knoopte hij gesprekken aan met verschillende christenen. Aan het eind van de reeks gaf hij aan zelf christen te zijn geworden. In 2005 presenteerde hij bij de EO het programma Huize Huisman vanuit Bonaire. In 2007 en 2008/2009 presenteerde hij het programma Korenslag, een zangwedstrijd voor koren. In juni 2010 gaf hij aan niet meer voor de EO te zullen werken. Hij zei bij de omroeporganisatie een keurslijf te ervaren. Eind 2007 en begin 2008 was hij ook nog eens actief in België. Hij was jurylid in het programma Steracteur Sterartiest op de Vlaamse openbare

## Gezinsblad van Hendrikus Josephus Antoonius Huisman

omroep VRT.<br />

Op 16 januari 2014 maakt Huisman in een interview met Frank Waals bekend terug te keren op televisie[1] Het verwijderen van een kwaadaardige tumor vanwege nierkanker is succesvol gebleken en de presentator voelt zich sterk genoeg om -twaalf jaar na zijn vertrek bij RTL 4- weer bij een commerciële zender aan de slag te gaan, bij SBS6. Veel programma's maakt hij niet. Vanaf januari 2019 heeft Huisman een vaste rol in het televisie- en radioprogramma Veronica Inside (VI). Hij gaat langs bij mensen die zich beledigd voelen door de mannen van VI.